

*En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie;
doch de meeste van deze is de liefde*

*1 Korinthiërs 13 vers 13
(Trouwtekst)*

Mijn allerliefste man en onze (schoon)vader en super opa
heeft ons moeten verlaten

Wim Schuur

Ermelo, 24 augustus 1951

Zwolle, 23 februari 2021

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 1 maart 2021 om 12.30 uur
in de Oude Kerk te Ermelo.

Omstreeks 14.00 uur zullen we Wim lopend naar de gemeentelijke
begraafplaats 'Koningsvaren', aan de Varenlaan te Ermelo begeleiden,
waar omstreeks 14.30 uur de begrafenis zal plaatsvinden.

Vanwege de huidige Corona-maatregelen is het voor ons niet mogelijk
iedereen uit te nodigen voor de afscheidsdienst en de begrafenis.

Wel kunt u de afscheidsdienst volgen via de livestream op
<https://hervormd-ermelo.nl/oude-kerk>

*We zullen Wim vanuit huis naar de kerk begeleiden en rijden omstreeks
12.10 uur een ere ronde langs het parkeerterrein van zijn geliefde D.V.S.*

Ermelo: Ria Schuur

Ermelo: Esther Lambrix-Schuur
François Lambrix
Maxim

Ermelo: Paul Schuur
Angelique Schuur-Kroegman
Zoë
Fem

Looweg 12 -1
3853 JV Ermelo

Wim Schuur

1951 ~ 2021



*Onze handen met de jouwe
Als familie altijd verbonden
De liefste, de grappigste, de gangmaker, de trouwe
We wilden jou bij ons houden als we konden
Maar nu je toch echt op je laatste reis moet gaan
Laten we je vertrekken met je bootje
maar in gedachten
blijf je naast ons staan*

